

## Referat fra borgermøde om hundeskov i Jyderup d. 28/2 2016

Omkring 60 borgere mødtes kl. 14 og blev vist rundt i det påtænkte hundeskovsområde af Thorkild Wisbech og Søren Bøtke Pedersen. Der var en god stemning flere kiggede på hinanden og spurgte forsigtigt: Er du for eller imod? Hvis man mente det samme, blev tonen lettere!

Efterfølgende samledes alle på Højskolen, hvor der var frisk kaffe og hjemmebagt kage. Borgerne sad tæt ved mindre borde, det gav også en rar stemning. Preben bød velkommen. Thorkild og Søren fortalte om projektet og Poul Henrik var ordstyrer.

### Hovedpunkter fra oplæggene:

Aggervold er gået ind i dette projekt fordi

- vi gerne vil bakke op omkring de lokale initiativer, hvor vi har mulighed for det
- hundefolket er en stor brugergruppe af skoven. Der er et stort ønske og behov for at få et område, hvor de kan lade deres hund færdes frit
- vi gerne vil undgå løse hunde i de øvrige skovområder

Området ligger bynært, hvilket vil gøre det nemt for byens borgere at bruge det. Der er gode adgangsforhold fra 3 sider og et varieret terræn og beplantning. Der er minimal trafik fra andre målgrupper, og området er ikke lejet ud til jagt. Området er vanskeligt i forhold til normal skovdrift pga. tilkørselsforhold større m.m. Der er kort afstand til offentlige parkeringspladser på Sølystvej.

Der bliver 3 indgange fra henholdsvis Sølyst Skovvej, Dyremosevej og Skovengen. Der vil blive stier og gangbroer over åer. Foran indgangen ved Sølyst Skovvej bliver der plads til flis og træer fra skoven.

Hvis vi etablerer en hundeskov, vil det betyde, at

- skoven bliver en anden type skov, hvor vi kan tilgodese at den bliver et støjskærm mod motorvejen
- der vil blive lavet et stisystem, så skoven er til at færdes i
- Ikke hundeejere vil også få et område at gå i
- vi får et aktiv mere for byen
- der vil være nogen som kommer for at handle og samtidig gå en tur med hunden
- færre efterladenskaber fra hunde i byen

Retningslinjer for brug af hundeskoven:

- Der er adgang i hundeskoven fra solopgang til solnedgang
- Hunde skal altid være ledsaget af en person, der har fuld herredømme over hunden.
- For at færdes i hundeskoven skal din hund være lydige, så du kan kalde den til dig.
- Du skal altid kunne se din hund, når du færdes i hundeskoven.
- Vis hensyn, når du møder andre hunde eller personer. Husk hunde kan virke skræmmende. Du skal kalde din hund til dig, når du møder andre og først lade den hilse på de andre, når du har fået lov af dem, du møder.
- Det er ikke tilladt at lave organiseret eller fællestæning i hundeskoven
- Det er ikke tilladt at lave træning/eller lege, hvor din hund gør f.eks. Rondering
- Der må ikke medbringes løbske hunde i hundeskoven
- Bidske hunde, hunde i adfærdstræning, hunde, der gør ved mødet med andre hunde eller mennesker, må ikke færdes i hundeskoven - heller ikke selvom du fører hunden i snor.
- Saml din hunds efterladenskaber op på stierne og husk at tage posen med dig. Smid ikke affald i naturen, tag det med hjem, så hundeskoven forbliver pæn og ren.
- Al færdsel i hundeskoven er på eget ansvar og skal ske efter lovgivning for færdsel i skov.
- Overtrædelse af reglerne medfører bortvisning og anmeldelse til politiet.

## Økonomi:

- Etablering 50.000 kr. + moms
- Årlig leje på 7.000 kr. + moms

Projektet udføres med frivillig arbejdskraft til:

- Rydning der hvor hegenet skal stå
- Nedgravning af pæle
- Låger
- Skilte
- Anlæggelse af stier

og med professionel arbejdskraft til opsætning af hegn

Finansiering:

Etablering

- Puljer, foreninger og fonde
- Crowdfunding

Drift

- Sponsorere med reklame på indgangslåger ca. 40x 20 cm.

Tidsplan

- Sommeren 2016 hvis der kommer penge ind og der er frivillige

## Udsagn imod

### Parkeringsforhold

Da der ikke er parkeringspladser ved indgangene til hundeskoven, må det formodes, at Dyremosevej og Skovengen vil blive brugt som parkeringsplads. Dyremosevej er en stille og smal vej uden fortove. Der er ikke plads til parkering af biler, det kan være galt nok i forvejen især på den del af Dyremosevej, der fører op til den ene indgang til hundeskoven. Den øgede trafik slider på vejene, hvilket især vil være et problem på private veje. Den øgede trafik giver også mere støj.

### 3 indgange til skoven

Kan man ikke nøjes med én indgang (fra Sølyst Skovvej)? Det vil kunne afhjælpe parkeringsproblemerne og trafikken i Skovengen og på en del af Dyremosevej

### Støj og ugenerethed

Hundeskoven ligger alt for tæt på private boliger. Det vil være slut med at kunne være sig selv i baghaven. Det vil give støj både fra hundene i skoven og fra eventuelle hunde i haverne og fra menneskene.

## Svar og reaktioner herpå

Der er ikke langt til byens parkeringspladser (men folk vil altid holde så tæt på som muligt!). Der kommer næppe mange besøgende på samme tid (hvis der ikke kommer så mange, er der så behov for en hundeskov?). **De projektansvarlige tror ikke, at det bliver et problem, men der vil være fokus på problemet og der må findes løsninger på det, hvis det viser sig at være et problem.**

Antallet af indgange er bestemt af de stier, der er i området, disse kan ikke uden videre lukkes af. De, der er vant til at benytte skovområdet, vil nok også protestere, hvis man ikke kan gå gennem området. **De projektansvarlige vil vurdere mulighederne.**

Hegnet er, der hvor det står tættest på haverne, 25 meter fra skel. Der vil ske en beplantning omkring hegnet, og stierne i hundeskoven vil ikke blive lagt tæt op af hegnet. Beplantningen vil også danne en støjskærm. Det blev også nævnt, at hunde ikke gør, når de luftes, da de har travl med at undersøge området. Hunde gør kun, hvis de føler sig stresset eller presset, ikke fordi de kan lugte andre hunde.

## Reduktion af området

Kan hegnet ikke flyttes lidt længere væk fra boligerne?

Hegnet er flyttet i forhold til de oprindelige planer. Det er væsentligt at understrege, at der fortsat skal være plads til almindelig skovdrift. Samtidig giver tilbagetrækningen mulighed for at beplante med støjafskærmning mellem hegnet og haverne.

## Særlige aktiviteter i hundeskoven

Vil hundeskoven ikke blive brugt til hundetræning eller lignende støjende aktiviteter?

Der vil ikke blive tilladelse til fællestræning eller andre aktiviteter, heller ikke agilitybane som beskrevet i projektbeskrivelsen

## Andre placeringer af hundeskoven

Kan hundeskoven ikke bare blive placeret et andet sted eksempelvis i skoven ved Campingpladsen?

Det valgte skovområde bruges ikke til jagt, og der er begrænset offentlig færdsel i skoven. Det vil givet være vanskeligt at finde andre skovområder, med lignende forhold. Projektgruppen har forsøgt at finde alternative placeringer, men uden held. Hvis nogen kan udpege et andet område og få en aftale med skovejeren, hører projektgruppen meget gerne om det.

## Processen

Det er for dårligt, at man skal læse om etableringen af en hundeskov. Naboerne burde have været inddraget meget tidligere i processen. Hvem bestemmer egentlig? - Og er det hele ikke afgjort på forhånd?

Inden man melder noget ud, er det nødvendigt at gøre sig nogle overvejelser. I dette tilfælde var det også nødvendigt med en nogenlunde klar beskrivelse for at sikre, at der kunne laves en aftale med skovejeren. Det har fra starten været planlagt, at der skulle holdes et borgermøde som dette, og det er også meldt ud til alle, der har henvendt sig om projektet. Intet er afgjort, pengene er ikke skaffet, og der er heller ikke skaffet frivillig arbejdskraft. Projektet er kun i idéfasen.

## Udsagn for

### Det er et stort ønske

Forståelse for naboernes bekymringer, men det vil bare være så godt for vore hunde.

## Svar og reaktioner herpå

Mange, der var imod placeringen af hundeskoven havde også stor forståelse for ønsket om en hundeskov. Det er bare nemmere at ønske det, når man ikke lige er nabo!

### Attraktivt for byen

Etablering af en hundeskov er endnu et tegn på en levende by, hvor der tænkes i nye baner og hvor der er plads til nye tiltag. Det er dejligt, at der er frivillige der kaster sig ud i sådanne projekter til glæde for byen. Der kan også godt blive lidt mere handel. De, der kører til andre områder for at benytte hundeskove, handler ofte de pågældendes steder.

Der var nok god enighed om dette, men nok en vis skepsis for, hvor stor betydningen vil være.

### **Køre langt**

Det er ærgerligt, at skulle køre relativt langt for at komme til en hundeskov.

### **Gode ideer**

Opsæt affaldsspande til hundeefterladenskaber  
Kan området, hvor det gamle DSB-vandtårn stod, benyttes som parkeringsplads?

Ved mødet slutning var der en drøftelse af, om der skulle være en afstemning, eventuelt en vejledende afstemning. I lokalforums rammer er det beskrevet, at der kun holdes afstemning på møder, såfremt det er annonceret i forvejen. På dette møde var alene lagt op til en dialog. Beslutningen, om at gå videre med projektet, ligger alene hos de projektansvarlige, som må forholde sig til de synspunkter, der blev lagt frem på mødet.

**De projektansvarlige inviterede de involverede naboer (Dyremosevej, Skovengen og Bøgeskoven) til at stille en repræsentant hver til projektgruppen, således at der kan arbejdes videre med en løsning. Eventuelle repræsentanter skal kontakte Søren Bøtke Pedersen inden påske.**

4. marts 2106. Referat: Preben Gajhede